



Mathilde Stam

- Directeur-bestuurder Welzijn Ermelo
- Oud-Directeur Anton Pieck Museum
- Member SER Topvrouwen
- Lid Avicenna Academie voor leiderschap
- Advisor South Africa in Dialogue
- Lid Nederland in Dialoog
- Toezichthouder maatschappelijke organisaties





It's Possible



Landkaart Zuid-Afrika



Groot Karoo, het land van de grote dorst



Bloemenzee Namaqualand

Naar
Nederland
1978

1992
Soek Mekaar





Avicenna Academie voor leiderschap 2017



Workshop International Social Innovation 2019

1992 laatste bezoek



Het laatste huis van
Mandela 'Drakenstein'
tussen Paarl en
Franschoek voor zijn
presidentschap

- 14 maanden

Freedom Gate Mandela



Nelson Mandela - Drakensteingevangenis

“As I walked out the door toward the gate that would lead to my freedom, I knew if I didn’t leave my bitterness and hatred behind, I’d still be in prison.”

~ Nelson Mandela



Wat is Ubuntu?

- Het woord Ubuntu vindt zijn oorsprong in de Bantoevolkeren van Zuid-Afrika in een van hun talen – Zoeloe – een afkorting van Umuntu Ngumntu Ngbantu; een mens is een mens, omdat er anderen zijn. Ubuntu is een Zuid-Afrikaans woord met een inspirerende betekenis:

‘Ik ben, omdat wij zijn’

- Door Ubuntu geïnspireerd: de dialoog als cement van de samenleving

5 pijlers van Ubuntu

- 1. **Isintu:** Het morele 'zijn'.
Waarom zijn wij op aarde?
Vrijheid in verbondenheid
- 2. **Simunye:** Wij zijn één, dus accepteren we verschillen:
diversiteit, gelijkwaardigheid
- 3. **Sosholoza:** Wij leven als
gemeenschap: *dynamiek, saamhorigheid*
- 4. **Ukisisa:** Wij helpen elkaar:
compassie, zorgzaamheid
- 5. **Ilima:** Wij oogsten samen,
de viering van 'wij zijn':
dankbaarheid, verzoening
- **waarheids- en verzoeningcommissie Tutu – Let's sing*



Excuusgesprek



De Klerk en Mandela



Ubuntu & Indaba *in gedeelde context*

- Ik ben omdat wij zijn (Ubuntu)
- Er zit kennis en wijsheid in iedereen (kanovraag)
- ***Ik zie jou*** (Suwabona). ***Hier ben ik*** (Sikona). De ander (h)erkennen
- Alles wat er is erkennen
- De ander proberen te begrijpen
- Als gemeenschap weten we meer (Indaba)
- Op zoek naar collectieve wijsheid
- Iedereen is eigenaar, doet mee



Afrikaans Beraad

Rijdende rechter

- Kgotla (Botswana)
- Ruimte voor (dorps)beraad
- Chief is initiatiefnemer & begeleidt
- Deelnemers geven advies
- Chief trekt zich na beraad terug & beslist
- Chief deelt besluit

- *Verhaal boer diefstal*





Wat is een Dialoog? – *‘Luister echt, verlies elkaar niet’*



UTRECHT IN DIALOOG

Nodigt je uit



voor **KENNISMAKING**
met de ander...

**Laat de ander
schitteren:**

nodig de ander uit om te vertellen
en luister.

Wees echt:

vertel je persoonlijke ervaringen uit
je hart, niet enkel je mening.

Wees nieuwsgierig:

streef naar begrijpen,
niet naar overtuigen.

...zelf iets
DOEN



Ga voor ontdekking:

laat vooronderstellingen los,
ga voor nieuwe inzichten.

Open je geest:

luister met respect naar alle
ingebrachte gezichtspunten.



Voel je vrij:

het gaat om samen zoeken naar
antwoorden en nieuwe vragen en
niet om individueel presteren.

....samen durven
DROMEN

Dag
van
de
Dialogoog

UTRECHT

je eigen
ERVARING
delen

Wees kort:

spreek eerlijk en met diepgang
zonder lang uit te wijden.



Open je hart:

stel je oordeel
zo lang mogelijk uit.



De basis is luisteren

- Stel je open voor het verhaal van de ander
- Luister zonder oordeel, ontdek
- Wees nieuwsgierig, probeer te begrijpen
- Nodig de ander uit om te vertellen
- Deel wat nodig is om te kunnen luisteren

Voorwaarden voor dialoog

- Sfeer van veiligheid, respect en vertrouwen
- Open houding, open geest, open hart en open wil van deelnemers
- Bereidheid tot zelfonderzoek & opschorten oordeel, geen advies
- Ruimte & respect voor andere ervaringen en geluiden
- Neutraliteit begeleider, gelijkwaardigheid, mens tot mens





Kennismaking met de groepsleden

- Waar kom je vandaan, verleden
- . Wat leef je voor, heden
- . Wat geef je door, toekomst



Kampvuurgesprek

Startvraag: Hoe komen we van polarisatie naar een wij?

- Collectieve kennis en wijsheid als basis
- Praatstok voor alles wat gezegd moet worden
- Initiatiefnemer geeft richting, vraagt & beslist

Literatuur en vervolg Zuid- Afrika

- Ubuntu - Annette Nobuntu Mul
- African tribal leadership – Van dialoog tot besluit van Willem H.J. de Liefde
- Het land van Soekmekaar – Marnix de Bruyne
- Cursus Ubuntu, Leiderschap en Burgerschap - ISVW
- International Course – Brugge Avicenna Academie voor Leiderschap

